

ΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΛΟ, ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΟ

# Μια αξιοπρεπή ζωή

Όλοι στη συγκέντρωση

Σάββατο  
16 | 2

11:30 π.μ.  
(Πλατεία  
Κοραή)





## Τι γιο **αηδό**, τι γιο **βασικό**;

Ξύπνησες, ετοιμάστηκες βιαστικά και τρέχεις στη δουλειά. Εκεί θα έρθεις αντιμετώπος με συνεχή πίεση, τρέξιμο, τόσες υποχρεώσεις που συχνά είναι αδύνατο να τις προλάβεις και τις φωνές του αφεντικού σου γιατί «πάλη» δεν τα πρόλαβες όλα. Επίσης, μπορεί να έρθεις αντιμετώπη με προσβολές δυσαρεστημένων πελατών, που δεν δείχνουν κατανόηση αν και σε βλέπουν να δουλεύεις μόνη σου, αφού οι μισοί συνάδελφοί σου έχουν απολυθεί. Και στην χειρότερη περίπτωση η κούραση, το άγχος και τα ελληπη μέτρα ασφαλείας μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο εργατικό ατύχημα ή και δυστύχημα – δεν συμβαίνουν και λίγα...

Γιατί όλα αυτά; Επειδή έχεις ανάγκη ένα μισθό για να επιβιώσεις, για να πληρώσεις το νοίκι, για να φας ή να ταΐσεις τα παιδιά σου, για τους λογαριασμούς που τρέχουν, για ένδυση, πιθανώς για φροντιστήρια των παιδιών και άλλα τόσα βασικά πράγματα που αγωνιάς αν θα μπορείς να τα εξασφαλίσεις. Γι' αυτό πρέπει να πουλάς την εργασία σου όσο όσο και να ης κι ευχαριστώ που έχεις δουλίτσα. Να ης πάλι καλά που έρχεται η «ανάπτυξη» κι ανοίγουν οι δουλειές και κονομάνε τα αφεντικά κι ίσως βρεθεί μια θεσούλη εργασίας και για σένα με τρεις και εξήντα (360€ κυριολεκτικά δυστυχώς) για να τα βγάλεις πέρα.

Μπροστά σ' όλη αυτή την τρομοκρατία που δέχεσαι καθημερινά και γνωρίζοντας πλέον ότι η ελπίδα που σου τάξαν δεν θα έρθει ούτε με αυτή ούτε με την επόμενη κυβέρνηση έχεις δύο επιλογές: να αποδεχτείς πως μια ζωή θα ξεπουλάς την εργασία σου απλώς για να επιβιώνεις και πως θα πρέπει να σκύβεις το κεφάλι στις φωνές και τις προσβολές των αφεντικών ή να αγωνιστείς για να βάλεις τέλος σ' όλη αυτή την κατάσταση.

Εμείς διαλέγουμε τον δεύτερο δρόμο. Οργανωνόμαστε συλλογικά από τα κάτω στους χώρους δουλειάς μας και διεκδικούμε καταρχάς τα αυτονόητα, που δυστυχώς μετά από δέκα χρόνια κρίσης πολλοί έχουν ξεχάσει. Διεκδικούμε όλα όσα είχαμε και χάσαμε όταν, με αφορμή την κρίση, οι πιο χυδαίες πρακτικές εργασιακής εκμετάλλευσης έγιναν νόμοι του κράτους. Απαιτούμε αξιοπρεπείς

μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τέλος στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και στις επισφαλείς εργασιακές συνθήκες.

**Γιατί καλύτερους μισθούς;** Επειδή, εμείς δουλεύουμε, εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς φέρνουμε την ανάπτυξη τους και απαιτούμε να ζούμε σαν άνθρωποι.

**Γιατί συλλογικές συμβάσεις εργασίας;** Για να μην είναι ο καθένας μόνος του –υπό ιδιαίτερο εξατομικευμένο καθεστώς πρόσληψης και εργασίας– στο χώρο δουλειάς, με λιγότερα δικαιώματα, χωρίς την ικανότητα συλλογικής διεκδίκησης, αλληλά να είμαστε όλοι μαζί με κοινά συμφέροντα απέναντι στο κάθε αφεντικό. Για να μην μπορούν να μειώσουν τον μισθό ή να απολύσουν κάποιον από μας, αλληλά να πρέπει να μας αντιμετωπίσουν όλους μαζί σε κάθε τέτοια περίπτωση.

**Γιατί ασφάλιση και ασφαλείς συνθήκες εργασίας;** Για να μπορούμε απλώς να ζούμε. Να έχουμε περίθαλψη αν αρρωστήσουμε, να έχουμε σύνταξη όταν γεράσουμε, να μην πεθάνουμε σε κάποιο εργατικό ατύχημα. Τόσο πολλή ζητάμε...

Και δυο λόγια, τέλος, για το ποιοι είμαστε εμείς. Είμαστε οι άνθρωποι που δουλεύουν στο διπλανό πόστο με σένα, στο διπλανό μαγαζί, στην διπλανή οικοδομή, που ζουν στην ίδια γειτονιά με σένα, που μοιράζονται αντίστοιχες αγωνίες και που υφίστανται την ίδια εκμετάλλευση. Είμαστε οι άνθρωποι που θα χτίσουμε μαζί σου σωματεία βάσης και πρωτοβάθμια σωματεία στους χώρους δουλειάς μας, όπου θα αποφασίζουμε μαζί και θα αγωνιζόμαστε μαζί.

Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Σε αρκετούς χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι έχουν οργανωθεί από τα κάτω και αγωνίζονται χωρίς τη διαμεσολάβηση γραφειοκρατών και εργοδοτικών συνδικαλιστών. Καλούν σε απεργίες αποφασισμένες και οργανωμένες από τους ίδιους, όπως αυτή της 1ης Νοέμβρη, κι όχι σε φιέστες πανεθνικής δράσης παρέα με τον ΣΕΒ, όπως κάνει η ΓΣΣΕ. Αυτά τα σωματεία βάσης καλούν το Σάββατο 16

Φλεβάρη σε εργατική διαδήλωση με τα αιτήματα που αναφέραμε: αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, τέρμα στην επισφάλεια και στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες.



# ΑΝΤΙΒΑΡΟ

αυτοοργανωμένος **εργατικός-κοινωνικός** χώρος

Βουλγαροκτόνου 18, Μενίδι  
| [antivaro.menidi@gmail.com](mailto:antivaro.menidi@gmail.com) |  
| [antivaro.espivblogs.net](http://antivaro.espivblogs.net) |  
| fb: Αντίβαρο Μενίδι |

★ συλλογικές  
συμβάσεις εργασίας

★ καλύτερους  
μισθούς

★ ασφάλιση  
και ασφαλείς  
συνθήκες εργασίας

